

# SPEULDE

Hoort ons lied, gij Speulche lieden  
Als een hymne leit ons hart  
En een gret die wij betinnen

En dankwoord dan ter moer land

In het Speulde van de heide  
Omhoog van den negreen.  
Können rustig ingetogen  
De Speulders die er hun arbeid doen.

Trust en eenig is hun karakter  
Nijverheid, hun groote deugd  
Ergewet en levenslustig  
Godsvrucht is hun zieldeugd.

Helpe Speulde in oorlogsdagen  
Riedt en eeren te nemen

God verdragenheid der menschen  
En hun Scheuig Speulche taal

23 Juli 1941

words by  
P. e. Cornu.